

DEN MARITIME VERDEN

I DETTE NUMMER:

**DEN MARITIME
VERDEN 1****AT REJSE ER
AT LEVE 3****FIT FOR FIGHT 4****MIN SKOLETA-
SKE ER EN
COMPUTER 6****HVEM ER VI 8**

Hvis vi ser på jorden som helhed består den af 75% vand, og så er det jo godt at vi har de resterende 25% til at fortøje til. Helt fra dengang man var bange for at sejle for langt væk, af skræk for at sejle ud over kanten, da jorden jo selvfølgelig var flad, til i dag hvor satellitter i forbindelse med vores GPS kan fortælle os nøjagtig, hvor vi er på et hvilket som helst tidspunkt. Er færdsel på havet stadig forbundet med eventyr og ønsket om at udforske fremmede kyster. Der er mange traditioner forbundet med at færdes til søs, sproget f.eks. Hvis en landkrabbe støder ind i ord som styrbord, kabys, pøs, kølsvin ville han ikke forstå hvad

vi talte om. Man får hurtigt respekt for naturens kræfter, og lærer hurtigt at arbejde sammen ombord på et sejl-skib. På længere togter opbygges et lille samfund ombord, hvor vi tænker på vandforbrug og forbruget af el, da vi jo ikke bare kan tillade os at bruge løs. Så folk der er i den maritime verden lærer at passe på ressourcerne. Der er et godt ord vi godt kunne overføre til land nemlig "Godt Sømandskab". Der er mange gode leveregler, vi kan bruge i hverdagen. F. eks. holder man øje med at ens makker/team/besætning har det godt, da vi nemmere kan klare opgaverne, hvis de man er sammen med har det godt. *Tom Madsen*



AT DYKKE ER AT LEVE

Jeg var kun lige startet på Søgårdhus, da Tom kom hen til mig og sagde at vi skulle til Tinglev svømmehal for at dykke. Puha det lød spændende!

Vi kom derover, fik hurtigt samlet BCD'en, regulatorsættet og det andet udstyr og hoppede i vandet. Det gav lidt sommerfugle i maven. Tom forklarer mig nogle øvelser som fx at tømme brillerne for vand. Jeg skulle derefter tage

regulatoren i munden og så gå under vandet. Øvelserne lykkedes ikke rigtigt de første par gange. Det var nok alt for mange ting at huske på og desuden er det rigtig mærkeligt at trække vejret under vand. Andre gange prøvede jeg også med Stefan J og selvfølgelig med Henrik L. Med tiden blev øvelserne nemmere og nemmere og nu har jeg faktisk OWD (Open Water Diver) og er

i gang med AOWD.

Når jeg dykker føler jeg mig godt tilpas. Det er en spændende verden at møde. Jeg elsker at se på vrage og fisk og være en del af deres verden. Det giver mig faktisk sommerfugle i maven. Jeg er blevet så glad for det, at jeg kunne tænke mig at blive Dive Master og tjene penge på det.

Adil Al-Ghafil

THE BIG TRIP TO EGYPT

Den tur til Ægypten vil jeg aldrig glemme.

Ja, altså jeg starter fra starten. Vi stod op kl. 04 om morgenen og gjorde os klar til at køre til lufthavnen i Billund. Selvfølgelig kom vi for tidligt, men det er jo bedre end for sent.

Jeg er meget nervøs, men viser det ikke. Jeg drømmer om, hvordan det mon bliver og hvad vi kommer til at opleve. Endelig lander vi i Sharm El Sheikh. Der var mega fyldt med mennesker i lufthavnen og jeg var helt forvirret over, hvor vi skulle hen.

I lufthavnen blev Abdi anholdt, ja ikke sådan rigtigt, men de troede at han var terrorist, fordi det var en anden Abdi, som også havde det samme efternavn, som vores Abdi og dem ville de ikke have i deres land! Det tog mange timer. Vi

andre ventede på ham udenfor i den brændende sol. Ohhh, hvor dejligt!

Endelig kom Abdi og vi tog til vores hotel: MEXICANA Resort. DET var et dejligt hotel. Vi fik vores eget værelse med fjernsyn og det hele. Efter vi havde pakket ud skulle vi bare komme i gang med vores OWD (Open Water Diver).

Jørg, Abdi og jeg har aldrig dykket før, så vi havde ikke noget bevis. Det var vores store mål på denne tur, som vi også klarede rigtig fint. Selvfølgelig har der været nogle problemer undervejs, men det har alle jo oplevet. 10 timer om dagen hvor vi både havde teori og praktiske øvelser er ikke nemt, men det har alligevel været mega hyggeligt og spændende.

Der er rigtig meget at fortælle om, men jeg prøver lige at

tage det vigtigste ud af vores dejlige ophold i SHARM EL SHEIKH.

Tom, Stefan R, Henrik og Stefan J har jo deres OWD/AOWD beviser og dykkede derfor med andre dykkere – derfor var vi kun sammen med dem om aftenen, hvor vi spiste og hyggede os rigtig meget sammen. Vi tog også ud i byen, som var rigtig dejlig. Vi spiste på MC Donald, som havde rigtig store burgere, købte gaver, kiggede på den arabiske kultur, røg vandpipe, snakkede med folk som prøvede at sælge alt muligt til dig – det gik de fleste aftener med.

Det har været en rigtig dejlig tur, som jeg aldrig vil glemme og oplevelsen får 100 stjerner af mig.

Ismail Yazici

ENDELIG DIVE MASTER

Ja, det hele startede med, da jeg var omkring 7 år gammel og så en masse dykkerudsendelser. Udsendelserne med dykkerne var de mest interessante og sådan blev jeg interesseret i dykning. Da jeg blev 13 år købte jeg mit første sæt finner og maske. Som 14-årig startede jeg på Søgårdhus og her fik jeg mit første dyk ude ved Æbelø og det synes jeg bare var fedt. Der fra tog jeg OWD

og så bagefter AOWD. Da var jeg kun 15 år. Så gik jeg lidt i stå og der gik faktisk 2 år før jeg fik taget Rescue Diver (men fik en masse dyk i mellem) og så tog jeg Dive Master her i sommeren det her år (2005).

Dive Master er det første professionelle trin inden for PADI systemet og det jeg mener med professionel er at man kan tjene penge på det.

Det en Dive Master laver er f.eks. at tage med ud på en dykkertur og vise andre dykkere rundt på et dykker sted eller han er medunderviser sammen med en instruktør og kan klare alle de praktiske ting for instruktøren. Han tager sig f.eks. af en elev der har svært ved at lære en øvelse. Og det er i kort træk en Dive Masters opgave.

Ukendt



PÅ SKI MED FJELDABERNE

"NEJ Jeppe... Hold nu kæft. Lad nu være med at pive... Det er kun, fordi du ikke gør som jeg siger.. Du gør alt andet!!

Nej, Jeppe der kommer ikke en lavine. Ja såfremt, så gælder det fand´mer om ikke at pive eller stille dumme spørgsmål. SÅ handler det jo ligesom om, at kunne stå på ski og ikke snowboard – for det er for langsomt. Let nu røven GOD DAMN! Så gør hvad jeg siger...Ikke hvad du TROR er rigtigt. Hvilket ben er yderst, som du ligger der? Hvilket ben skal du så støtte på for

at komme op? Nemlig. Og hvorfor lige det ben? AEHH din spade. Hold nu mund. Støt på det ben der "vender ned mod bakkem! Let røven!"

Sådan gik de ca. 2 første dage sammen med Jeppe, da vi Nyttår 2004/05 var på Hafjell i Norge.

Men da Fjappe den Fjogede fik fat i teknikken omkring "plovning" kom det faktisk lidt efter lidt. Det var helt rart at stå på ski med ham. Vi både offpistede, tog de sorte, hoppede og røg smøger. Det var sjaw!

Og nøj hvor kunne 2 "hårde" gutter se ret skidne ud i ansig-

tet, da de sammen med Tom den Tossede nærmede sig et fald på ca. 99999999 grader. Fuck en vild følelse at have i maven efter at have overlevet kvindernes styrtløbsbane af det pureste, fineste, hårdeste, mest ondskabsfulde, glatte og rå is. Derfor et plus til Hafjells servitricer på de forskellige "pitstops". At man kan få en varm kakao uden brok fra deres side. Og så ser de jo heller ikke helt nedern ud!

Stefan Rasmussen



SOLEN OG MÅNENS PYRAMIDE

Foråret 2004 skulle vi endelig på eventyrrejse til Mexico. Flyrejsen var en oplevelse i sig selv. Puha sikke en acceleration 0-400 km/t på få sekunder. Mexico City og de andre seværdigheder vil nok aldrig glemmes heller. Men det er Solens og Månens pyramider, som var prikken over i´et. Chaufføren Toni (hey toni how far is it?) havde kørt os tværs

gennem Mexico og til sidst tilbage til Mexico City. Spændingen var for stor. Vi havde hørt og læst om pyramiderne – de skulle endda være større end de ægyptiske!

Da vi nåede frem var det en længere gåtur i 40 graders varme. Derefter ca. 1500 trin til toppen og så...waw en udsigt man aldrig glemmer. Hvem har bygget det her? Hvordan blev det bygget og hvorfor? Hvor er

vi små og egentlig også seje.

Utallige spørgsmål og indtryk der aldrig vil glemmes er indprentet.

Er du klar og sej nok til den næste store eventyrrejse, så ses vi måske på toppen af Mount Everest ?!

Jørg Jessen



MIN BEDSTE TACKLING

Jeg har gået til udendørs fodbold ovre i en lokal klub i Kliplev. Min træner hed Ole og jeg spillede på hold sammen med 16 andre drenge på min alder.

Når jeg var til fodboldtræning startede vi med at løbe og lave opvarmningsøvelser. Derefter fordelte træneren os på to hold, hvor vi så spillede træningskamp. Inden vi spillede tegnede Ole på tavlen, hvordan vi skulle placere os på banen

og lærte os herved hvordan vi kunne spille sammen og angribe modstanderen.

Jeg gik til træning hver mandag og torsdag. For det meste cyklede jeg selv frem og tilbage til Kliplev — jeg glædede mig altid rigtig meget, når jeg skulle til træning. Jeg elsker at spille fodbold.

Næsten hver weekend i turneringen spillede vi kamp. Vi havde lidt svært ved at spille sammen, derfor

tabte vi også så mange kampe. Så blev jeg rigtig sur. Og det kunne vare i flere dage!

Jeg husker i en kamp, hvor jeg mødte en dum modspiller. Han provokerede mig, hvor jeg så besluttede at tackle ham. Det synes dommeren ikke om, hvorved jeg så fik det gule kort!

Så kan de lære det!

Adil Al- Ghafil



KAMPKUNSTEN FRA KOREA

Hvad er Taekwondo ?

I tidernes morgen blev Taekwondo brugt, som våben af mennesker til at beskytte sig mod angreb fra andre mennesker eller vilde dyr. Da angrebene kunne finde sted fra alle retninger, udviklede man serier af selvforsvarsteknikker, så man kunne beskytte sig mod et angreb fra alle sider.

Der blev lavet et bestemt mønster af blokeringer, spark og slag, som blev grundlaget for vore dages Taekwondo.

Ordensregler :

- Høj hygiejne
- Ingen høj rystet tale under træningen
- Er du i tvivl, så spørg træneren, og ikke side- manden
- Ingen forlader træningssalen uden trænerens sanktion
- Kommer du efter træningen er begyndt, melder du din ankomst til træneren
- Mød altid op til tiden og vis et godt eksempel
- Vær altid opmærksom når der gives instruktion
- Hold øjeblikkeligt op med at træne, når instruktøren klapper i hænderne
- Træn energisk og målbevidst
- Træn aldrig andet end det, der undervises i — det kan være farligt.

Soulaiman Boutzamat



BORDTENNISKONGEN

Her på søgårdhus har vi et bordtennis bord, som vi tit har det sjovt med at lave konkurrencer på.

Vi spiller tit om, hvem der er den bedste og nogle gange også om præmier.

Der er selvfølgelig dem der er lidt bedre end andre.

Motlik er nok den bedste - det var han i hvert fald sidste gang vi lavede en konkurrence.

Så er der også nogle, der er

rigtige dårlige tabere, så bliver de så pivet . (Jeppe)

Morten Hansen-Schwartz



OL I ULFBORG

På pladserne, færdige – NU!
Så begynder jagten på guld, sølv og bronze medaljerne!

Hvert år mødes vi til årets idrætsbegivenhed i Ulfborg. Ca. 1000 idrætsfolk dystet i de vildeste idrætsgrene, lige fra økse – og knivkast til de traditionelle idrætsgrene, som atletik og fodbold.

Vores skole er som regel sammen med Christianshede Zoo og Nakkebølle. Til sammen stiller vi med utallige hold.

Vi har i år spillet forrygende fodbold og volley, som abso-

lut ikke må glemmes. Men selvom vi kæmpede til sidste sekund, blev det ikke til en medalje i disse discipliner. Derimod var styrkedisciplinerne helt klart vores kæphest, hvor vi i alle vægtklasser DOMINEREDE.

Men jagten på ædelmetallerne er typisk ikke det der huskes. Det er sammenholdet, den ufattelige gode stemning og ikke desto mindre hjemturen. Nogle elever skulle have en medalje for at kunne spise et kilo slik på ingen tid.

Vi glæder os til næste år, med fuld fart på. Lad den

olympiske tanke leve og tag med til Ulfborg 2006, vi har brug for lige netop DIG!!!

Jørg Jessen



RÅ SLAGKRAFT

Jeg kan godt lide at komme inde i bokseklubben. De er altid flinke og glade. De spørger om, hvordan jeg har det og om jeg husker at får trænet her hjemme på skolen. Nogen gange øver jeg mig på værelset, men det er ikke så tit.

Ude i klubben varmer vi op ved at løbe i 2min., lave enkle hop og øve taktikker. Så opdeler vi os i tre hold. Det ene hold sjipper, det

andet hold øver på boksepudden og det tredje hold går i ringen. Træneren bestemmer, hvilket hold vi er på.

For at beskytte mig, når jeg bokser, bruger jeg boksebind, boksehandsker, tandbeskytter og hjelm.

Der er masser af rå slagkraft inde i klubben. Alle går rigtig til den og nogle deltager i boksestævner. De er på vej til at blive professionelle.

I vores klub er der en dreng der er blevet Danmarksmeister.

Jeg træner 3 aftener i ugen fra 19. 00- 20. 45 .

Motlik Al – Ghafil



SPILLEAFTEN

Hver mandag aften spiller vi typisk bankospil, hvor der selvfølgelig er præmier på! Grunden til at vi får præmier er at vi en del rygere, som mangler smøger og vi får først lommepenge om torsdagen!

En af de voksne råber talene op - vi spiller først om en række, så to rækker og til sidst en hel plade. Man skal

virkelig koncentrere sig! Det går ikke altid helt rigtig for sig, når præmierne skal uddeles - der er lidt snyd nogen gange.

Vi spiller også poker og det går fint. Vi spiller om smøger. Vi spiller mest Texas Hold In og her er det typisk mig, Christopher, Linda og Dierk der spiller. Det går vildt for sig og der bliver råbt

lidt.

Ellers har vi jo counter, hvor vi spiller Command in Conquer og her er det mest mig, Tom og Ismail der fyrer den af i et strategisk spil.

Jeg kan vældig godt lide spilleaftenerne.

Mike O Svendsen



MIN SKOLETASKE ER EN COMPUTER

Småskolen Søgårdhus underviser efter Den moderne Metode (DmM). Det betyder at undervisningen er opdelt i henholdsvis studier, kurser og oplevelser. Hver elev har sin egen computer og password, som giver adgang til Skolens Digitale Bibliotek (SDB). Dette program åbner op for en helt ny verden i undervisningsøjemed. Her tilbydes programflader i et bredt spektrum - det er lige fra eksamensfag, maritime

fag til overlevelsesture og Nytårskoncert.

Eleven kan frit vælge sig en opgave, som indeholder introduktion, instruks og filer, hvorefter opgaven kan løses inde i test. Afslutningsvis sender eleven nu sin opgave til læreren, som så har mulighed for at rette opgaven og give point.

Pointene er et udtryk for den unges engagement og udvikling - derfor registre-

res pointene ligeledes for det praktiske arbejde i hus og på skib, sportsaktiviteter, rejser og togter, såvel som for de almindelig kendte studie fag, som f.eks. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi/biologi.

Der bydes i høj grad ind til undervisningsdifferentiering, da alle elever kan imødekommes via SDB'en.

Berit Johannsen



MIN TID PÅ SØGÅRDHUS

Jeg er en dreng på 15 år, der nu har boet i Sønderjylland i en måned på Søgårdhus. Jeg bor der pga. en masse hash og kriminalitet og en masse ulovligt.

Det er meget anderledes for mig at være på Søgårdhus. Man SKAL rette efter reglerne og gøre som de voksne siger - hvis man ikke gør det føler jeg at jeg bliver kontrolleret og at de ikke har tillid til mig.

Men det er ellers fedt nok at være her på Søgårdhus. De unge her er nogle rigtig fede mennesker og jeg blev taget rigtig godt imod, da jeg star-

tede. Jeg får fritiden til at gå med at fyre den af med de andre unge, hvor vi snakker, lytter til musik, spiller play station eller computer. Vi spiller også bold, bordtennis, styrketræner, spiller volleyball og tager i svømmehallen. Vi laver alt muligt - nogen gange er det sjovt og andre ikke.

Her på skolen SKAL man deltage i programmet og der er ikke plads til at udeblive. Hvis jeg gør det føler jeg at jeg skal stå ret og have et fornuftigt svar på, hvorfor jeg ikke lige gider lige nu. Jeg synes ikke jeg kan have min egen mening her.



På den anden side kommer jeg jo også ud af mit misbrug og kriminalitet ved at følge programmerne, da jeg så kommer til at tænke på noget andet.

Jack Vandrup



VI DRØNER DERUDA

Go kart, ja, det er en sjov fritidsforøjelse. Det hele starter med at man kommer ud på Go kart banen, hvor man opgiver sit navn til racemanageren og så går man hen og henter kedeldragter og hjelme. Racemanageren oplyser hvilken person, der skal køre i hvilken bil, hvorefter vi kører over til start stedet. Når det bliver grønt er løbet i gang. Vi kører som en i helvede og nogle gange bliver der mere stockcar over det end go kart. Sidst lavede jeg et lille stunt ved at køre ind i én i et sving, hvor jeg væltede rundt på hovedet!

Robust som jeg er fik jeg kun en hud afskrabning - min makker leder de stadig efter!

Stefan J. Jensen



FORÆLDREWEEKEND

Traditionen tro afholdes to gange årligt forældreweekend. Forældre, søskende og venner strømmer til - alle glade og veloplagte.

Fokus er samvær og hygge. Familierne tilbringer en weekend i den unges rammer, hvor de får lejlighed til at besøge undervisningslokalerne, elevens eget værelse og udendørsarealet med den flotte nye park.

Ungerne viser deres mariti-

me kundskaber - det være sig alt fra dyk, vandski og surfing til en sejltur i M.O.B - båden. Det er til alles store glæde og fornøjelse. Yderligere tager vi til Tinglev Svømmehal, hvor også familien kan få lov til at lave et prøvedyk.

En af højdepunkterne er selvfølgelig kokkens traktement, som altid er meget inspirerende og velsmagende.

Der bliver vist film fra årets begivenheder - skiferier, dykkerferier, sejladser og ikke mindst fra den unges dagligdag fra både skole og sportsaktiviteter.

I løbet af weekenden er der altid mulighed for at få en snak omkring sit barns trivsel og standpunkt i skolen.

Vel mødt til næste forældreweekend!

Berit Johannsen



FIT FOR FIGHT

Da jeg startede til boksning var det ikke så fedt, men jeg lærte en masse nye mennesker at kende. Det var en fed måde at lære nye venner at kende på, da man ikke kendte dem som sine egne venner hjemme på gaden altså på den kriminellemåde. Så det er et helt andet forhold man har med de andre fra bokseklubben.

Jeg har lært meget til boksning og har flere gange fået

at vide at jeg skulle i kamp, men jeg er for doven til det! Nogen gange ryger jeg i det sorte hul med hashen, men det vil jeg lave om på. Nu gider jeg ikke det shit mere. Det er heller ikke i det miljø man har de rigtige venner.

Nu vil jeg træne min krop og blive fit for fight!

Jeppe Jonathan Jørgensen



MIN COMPUTER LÆRER MIG AT TALE

Jeg har nu været i Danmark i 2 år og 9 mdr. Jeg øver mig hver dag på at blive bedre til at tale dansk. Jeg går i skole og får dansk undervisning. Der har jeg lært alfabetet, som er meget forskelligt fra det arabiske. I det arabiske kan et enkelt bogstav nemlig skrives på forskellige måder.

Det er meget svært at lære

dansk, da ordene udtales mærkeligt. Jeg har mange gange svært ved at udtale ordene, så andre forstår mig rigtigt. Det kan godt give nogle problemer.

Jeg øver meget udtale gennem øve programmer på min computer - her siges ordene højt, hvor jeg så lytter - bagefter kan jeg så sige ordene igen.

Jeg synes selv at jeg er blevet bedre til at skrive og tale dansk.

Jeg ved jeg skal blive dygtig til sproget, da jeg så nemmere vil få arbejde i Danmark, når jeg bliver voksen.

Motlik Al - Ghafil





ALTD VJND I SEJLENE...

AT BO PÅ SØGÅRDHUS

Jeg har gået på Søgård hus i 1 1/2 år. Jeg har oplevet man nye og udfordrende ting. Jeg synes selv at jeg er blevet et bedre og rarere menneske .

Jeg var med på ski tur i Frankrig for at lære at stå på ski . De højder og den flotte natur vil jeg altid kunne huske. Vi var der i 14 dage og jeg lærte hurtigt at stå på ski. Når jeg susede ned ad bakken fik jeg tårer i øjnene og det var dejligt at mærke den lune luft.

Som i filmen "Dum Dumme-re" prøvede jeg at stikke tungen ud på liften og ja,

den sad sgu fast., men det var alt for grinern, så jeg kunne ikke lade være. I Frankrig fyrede vi den sygt meget af og der var for mange dejlige damer.

Da vi var på vej hjem til Danmark tænkte jeg på den dejlige tur og det var nedern at skulle hjem fra de høje hvide bakker, vi stod på.

Jeppe Jonathan Jørgensen

